

Emil Landgreen

DEN FORHEKSEDE HAVE

HVAD
GÅR DU

GRATIS LÆSEPROVE

Weeeeee



DEN FORHEKSEDE HAVE

HVAD
GØR DU?

Fra ca.
8 år

Skrevet og illustreret
af Emil Landgreen

Gør det sjovt
at læse – og styrker
læselysten!

DEN FORHEKSEDE HAVE er
en bog i serien HVAD GØR DU?

- som er rigt illustrerede, gakkede historier,
hvor **DU BESTEMMER HANDLINGEN!**

Hver historie indeholder **MANGE** forskellige veje
- og med tæt på 20 forskellige slutninger bliver
det ekstra sjovt at læse bogen igen og igen og igen ...

Du skal besøge din mormor, som desværre har spist af
Tjørneheksens forgiftede stikkelsbær og derfor er
ved at forvandle sig til en Grøjs. Nu er det op
til **DIG** at redde hende! Det kan let gå galt,
men sammen med katten Rolf skal du nok
klare det! Og hvem ved, hvilke gakkede
ting du oplever undervejs?



I samme serie:



BOLDEN



DEN SYNGENDE SKOV

I begiver jer ind i Den syngende skov. Vinden suser i bladene over jer. Skoven bliver tættere og mørkere, jo længere I kommer ind.

Efter et stykke tid kan I høre nogen, der synger. Eller ... det lyder mere som nogen, der PRØVER på at synge, men rammer hver eneste tone lidt skævt.

Jo nærmere I kommer, jo højere bliver det. Det er træerne. De har store ansigter i stammerne og synger en forfærdelig sang med deres store træmunde. I holder jer for ørerne.

"Jeg har aldrig hørt noget så forfærdeligt i mit liv!" råber Rolf og presser poterne ind i ørerne.

"Vi må skynde os igennem," råber du tilbage og løber så hurtigt, du kan. Træerne kigger efter jer, mens de skråler løs.

"TRALALALOLOLOLLALALRRRR!" skriger de, og det er det værste, du nogensinde har hørt. Værre



end dengang, du spillede blokfløjte-koncert i 1. klasse. Desværre bliver det bare højere, jo dybere I kommer ind i skoven.

Da I runder en kæmpe, skrålende eg, stopper I brat op, fordi der står nogle væsner og spærrer stien foran jer. De har grønt tøj på og spidse ører. Det er elvere. Nogen af dem har også sværd hængende i siden. De ser sure ud.

"STOP!" råber den forreste og holder en hånd op.

HVAD GØR DU?

Stopper op og hører, hvad elveren har at sige?

Gå til side **21**

Du kan på ingen måde holde ud at stå stille i den her

larm og prøver at løbe uden om dem? Gå til side **75**

De har våben og ser farlige ud. Måske er

det bedst at løbe væk fra stien og ud i

skoven? Gå til side **55**



Du er nu hoppet til side 21

SNAK MED ELVERNE

Du stopper foran elveren.

"HVEM ER I, OG HVAD LAVER I HER I VORES SMUKKE, SYNGENDE SKOV?" råber han.

"JEG VILLE NU MERE KALDE DEN FOR DEN SKRIGENDE SKOV!" råber du tilbage.

"HVAD SIGER DU?" råber elveren tilbage.

Du kan nu se, at alle elverne har stoppet deres spidse ører med mos. Sikkert for at slippe for den hæslige sang.

"KALDER DU MIG EN PIVENDE SKOVL?" råber elveren til dig.

"NEJ, JEG SIGER, AT TRÆERNE SYNGER DÅRLIGT!" råber du tilbage.

"TÆERNE GYNGER ÅRLIGT?" råber han tøvende tilbage. "JEG FORSTÅR IKKE, HVAD DU MENER, MEN TRÆERNE SYNGER FALSK, FORDI TJØRNEHEKSEN HAR FORTRYLLET DEM!" skriger han.



"FØLG MED!" kommanderer han så og tager fat i kraven på dig og fører dig ind mellem træerne.

Du er nu hoppet til side 75

NU BLIVER DET INDVIKLET


Du har slet ikke tid til at snakke med de dumme elvere. Desuden larmer træerne alt for meget, og du må bare ud! Du spæner alt, hvad du kan, uden om elverne. Rolf er lige i hælene på dig. Du kan høre elverne råbe et eller andet, men deres ord drukner i træernes skrigen.

Du kan se noget lys forude. Eller noget hvidt. Det ligner en tåget sky, der hænger midt på stien. Først da du rammer den, finder du ud af, at det i hvert fald IKKE er en sky. Det er spindelvæv. Et kæmpe spindelvæv!

Du kæmper og vrider dig for at komme løs af de klistrede tråde, men det virker ikke. Jo mere du kæmper, jo mere bliver du viklet ind. Til sidst kan du slet ikke se noget. Så hører du en lys stemme.

"Vi har fanget noget, Hjørgen. En ordentlig kleppert!" siger væsnet og prikker til dig.

"Av, lad lige være!" siger du.



"Hoho. Skinken kan snakke," siger en anden, dybere stemme. Det er nok Hjørgen, tænker du. "Guffeguf! Den skal vi da ha' med hjem!"

Du bliver samlet op af et par stærke ben og smidt over ryggen på et stort væsen. Du bumler og ryster op og ned, da dine kidnappere bevæger sig hurtigt gennem skoven. Du kan høre, hvordan lyden af de skrålende træer bliver svagere og svagere. I det mindste slipper du da for den larm. At du så er ved at blive spist af to kæmpe-edderkopper er ikke superoptimalt, tænker du. Bare Rolf er okay, tænker du også.

Efter noget tid stopper de, og du bliver smidt hårdt ned på jorden og rullet rundt og rundt, da væsnerne pakker dig ud af spindelvævet.

Du havde nok forventet at se to stygge kæmpe-edderkopper, med otte øjne og ben og sorte hår og ulækre kroppe. I stedet ser du to enhjørninger. De ser gamle ud, og deres pels er helt grå.

Du er nu hoppet til side 55

HVOR ER DU, ROLF?

Du spæner ud i skoven, væk fra elverne. Væk fra de skralende træer. Du løber og løber. Møver gennem krat, hopper over en bæk, kravler under et væltet, mosbegroet træ. Du kan høre elverne råbe efter dig, men til sidst bliver der helt stille. Du kan ikke engang høre de syngende træer længere.

Du sætter dig ned på en træstub og får pusten. Så ser du dig omkring. Har du mistet Rolf?

"Rooolf!" kalder du. "Hvor er du?"

Der er stille. Meget stille.

"Hvem mon er den Rolf?" lyder en uhyggelig, hviskende slange-agtig stemme bag dig.

Du drejer forskrækket rundt og ser et underligt, rødt væsen. Det ligner lidt en blanding mellem et bæltedyr og en rød gummihandske. Væsnet har gule, skrå øjne og en stor mund med spidse tænder. Den slikker sig om munden med en lang, blå tunge.



"Øhh ... det er bare min kat!" siger du. "Og den er kæmpestor og meget farlig ... og kommer nok lige om lidt ..."

"Gør den deeeet?" siger væsnet. "Hvor spændende. Hvad laver sådan en lille godbid som dig herude ... helt alene?" hvisler den.

"Stikkelsbær!" siger du lidt for hurtigt. "Jeg leder efter stikkelsbær!" Du prøver at bakke væk fra det uhyggelige væsen, mens du snakker, men det følger bare med. Det glider lydløst over mosset, mens det stirrer på dig med sine gule øjne.

"Vil den ha' stikkelssssbær?" siger den. "Vi ved, hvor der er bær!"

"Gør du?" spørger du nervøst. Væsnet nikker ivrigt og slikker sig om munden igen. "Vi kan vise den det," siger det. "Komm!"

Det røde væsen glider lynhurtigt ind i skoven. Da det er kommet et stykke ind, vender det rundt og kigger efter dig. Det er tydeligt, det vil have, du skal følge med.